

Agenda

- 29 november : volgende nieuwsbrief

Bijbelverhalen

Dromen (week 46 t/m 48)

Inhoud: Over dromen met je ogen open, over visioenen en toekomstdromen en over de vraag hoe dromen de mens sterker kunnen maken.

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 46: Jesaja ziet onrecht (Jesaja 6); Jesaja gaat naar de koning (Jesaja 7).

Week 47: Jesaja vertelt over Immanuël (Jesaja 7); Jesaja zingt van het licht (Jesaja 9).

Week 48: De droom van Jesaja (Jesaja 11).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 46: Jesaja droomt terwijl hij wakker is (Jesaja 6); Jesaja vindt 't een nachtmerrie (Jesaja 6).

Week 47: Beven als een rietje (Jesaja 7, 1-12 en 21-11); Goed nieuws en slecht nieuws (Jesaja 7, 13-17 en 25-11).

Week 48: Een omgehakte boom (Jesaja 10, 33-34 en Jesaja 11, 1-10); Een mooie droom (Jesaja 11, 6-9).

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 46: Jesaja's dagdroom (Jesaja 5); Jesaja's nachtmerrie (Jesaja 5).

Week 47: Immanuël (Jesaja 7, 13-17 en 25-11); Jesaja droomt (Jesaja 10, 33-34 en 11, 1-10).

Week 48: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet (Jesaja 9, 1-6); Een wonderlijke droom (Jesaja 11, 6-9).

Regel van de maand

Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm) centraal in alle groepen. Voor de maand november:

"Als er steeds eentje praat, weet je dat het beter gaat"

Welkom juf Hanneke

Vanaf 19 november komt juf Hanneke van Rij bij ons op school in groep 4/5. Ze gaat de lesgevend taken van juf Anke overnemen. Juf Anke gaat samen met meester Gijsbert de directietaken doen. We wensen juf Hanneke een mooie start en veel werkplezier en fijne contacten toe in de groep en onze school!

Dank je wel juf Janieke/Welkom terug juf Martine

Vrijdag 16 november is de laatste officiële werkdag van juf Janieke in onze groep 3. Tijdens de afwezig van juf Martine heeft ze op een fijne manier groep 3 begeleidt. Dank je wel voor je inzet en collegialiteit. We wensen je een goede voorbereiding op jullie a.s. trouwdag in december toe en wensen je veel geluk in Putten.

Vanaf maandag 19 november is juf Martine weer terug van haar verre reis. We kijken al weer uit naar haar en haar verhalen. Welkom terug op school en in groep 3!

Traktaties

Graag doen we opnieuw een oproep voor gezonde traktaties. In de aankomende zoete decembermaand, is dat in ieder geval een mooie compensatie.

Verlanglijstje Sinterklaas

Wilt u in het aankomende weekend met uw kind (eren) nadenken over het verlanglijstje van sinterklaas? Dit in het kader van het binnenkort lootjes trekken op school.



CHILDRENS SURE HOUSE
serving under privileged regardless elsewhere...

Het meisjes- en jongenshuis in Kiwangala

Het Children's Sure House in Kiwangala heeft twee huizen waar kinderen wonen die geen thuis hebben. Er is een meisjeshuis waar inmiddels 23 meisjes wonen. Sommige meisjes, zoals Aswantha en Immacula hebben aids. Zij kunnen naar school, maar hebben niet de energie om dagelijks van school naar huis te lopen. Bovendien zorgen de leerkrachten ervoor dat deze meisjes dagelijks



hun medicijnen innemen tijdens de maaltijd.

Daarnaast wonen er in dit huis een aantal meisjes waarvan de ouders overleden zijn en waar geen familieleden in beeld zijn die de opvoeding over kunnen nemen. Er wonen bijvoorbeeld drie zusjes in het huis. Zij woonden in eerste instantie zelfstandig in het huis van hun overleden ouders. De oudste zus zorgde voor de jongste twee, hoewel ook de oudste nog op de basisschool zat. Maar de veiligheid van deze drie meisjes kon niet meer worden gegarandeerd. Buurtbewoners hebben ze toen naar het Children's Sure House gebracht, waar ze nu veilig in het meisjes-



huis wonen.

De politie van Kiwangala weet intussen ook dat kinderen in het meisjes- en jongenshuis een veilige basis hebben. Als zij te maken krijgen met rondzwervende kinderen waar geen familieleden van in beeld zijn, nemen ze contact op met het Children's Sure House om te kijken of een kind daar geplaatst kan worden. Afgelopen maart, toen ik zelf in Oeganda was, werd Justine (de vrouw van directeur Moses) gebeld door de politie. Ze hadden een jongen die nergens heen kon. Maar Justine moest met pijn in het hart weigeren. Hoewel ze nog plaats had in het jongenshuis had ze onvoldoende middelen om nog een extra mond te voeden.

Namens de ZWO van de Immanuëlkerk-
Ontmoetingskerk, Annelies Keller

Noodnummer

Via ouderportaal geven ouders vaak een noodnummer op van henzelf. Echter, deze telefoonnummers staan al onder het kopje "verzorgers" en het is dus niet nodig deze ook nog eens onder noodnummer te plaatsen. Het noodnummer is bedoeld om iemand op te geven als de opgegeven nummers van "verzorgers" niet bereikbaar zijn.