

## Agenda

- 26 september: schoolfotograaf
- 27 september: kinderpostzegels (gr. 7)
- 2 oktober: eerste schooldag nieuwe directeur
- 2 oktober: start kinderboekenweek
- 3 oktober: inspectiebezoek
- 5 oktober: staking
- 4-6 oktober: kamp groep 8
- 6 oktober: open dag
- 13 oktober: groep 3/4 Kunsten van voor Kinderen
- 16 –20 oktober: herfstvakantie
- 14 november: Ouderavond gepersonaliseerd leren

## Komen en gaan

Volgende week donderdag is de interim-directeur, dhr. Jan Punt voor het laatst op school. Hij schrijft:

“Beste ouders en kinderen,

Hartelijk dank voor alle contacten van de afgelopen 13 maanden. Het was voor mij een fijne tijd op de Koningin Beatrixschool. Samen met het team is hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs. Het is een voorrecht om deze ontwikkeling te mogen vertalen in een nieuw schoolgebouw. Ik wens jullie alle goeds toe voor de toekomst!”

Wij bedanken dhr. Punt voor zijn inzet en wensen hem succes bij zijn volgende school. Dáág, meester Jan!

## Privacy

In het kader van de wet op de privacy worden nieuwe ouders gevraagd om aan te geven of er foto's en filmbeelden mogen worden gebruikt van hun kind op onze website, Facebook, YouTube, in de nieuwsbrief en in de lokale krant.

Mochten de andere ouders hun mening na verloop willen wijzigen dan kunnen zij dit schriftelijk aangeven bij de directie: [kbidir@konbeatrix.nl](mailto:kbdir@konbeatrix.nl)

## Regel van de maand

Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm) centraal in alle groepen. Voor de maand september staat centraal: “Zonder schoppen en slaan zal het zeker beter gaan”.

## Bijbelrooster

### Thema: Samen leven

Inhoud: Leven in een land met verschillende culturen, mensen met een verschillende achtergrond.

### Bijbelverhalen onderbouw:

Week 40: Jozua, de nieuwe leider (Jozua 1, 1-9); Rachab, een vreemde vrouw (Jozua 2).

Week 41: De Tien Woorden gaan mee (Jozua 3 en 4); Twaalf stenen (Jozua 3 en 4).

### Bijbelverhalen middenbouw:

Week 40: Eén volk uit twaalf stukken (Jozua 3 – 4, 14); Twee spionnen in Jericho (Jozua 2).

Week 41: Jericho stort in (Jozua 6); Slimme burenen (Jozua 9).

### Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 40: Eén volk uit twaalf stukken (Jozua 3 – 4, 14); Een kijkje bij de vijand (Jozua 2).

Week 41: De stad wordt ingenomen (Jozua 6); Slimme burenen (Jozua 9).



Maandag 2 oktober start de nieuwe directeur, dhr. Gijsbert Buijs. Leerkrachten, kinderen en ouders willen hem vanaf deze plaats een goede tijd toewensen op onze school!

## Gegevens

Wij willen u vragen of u de bij ons bekende gegevens wilt controleren.

(naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, noodnummer, huisarts)

U kunt dit doen door in te loggen in het ouderportaal met de u bekende inlog.



### MR

Er is een vacature in de medezeggenschapsraad ontstaan bij de geleding ouders. Bent u bereid om zitting te nemen in de MR namens de ouders? Aanmelden kan tot 29 september: [mr@konbeatrix.nl](mailto:mr@konbeatrix.nl)

### Staking donderdag 5 oktober

De landelijke organisatie PO-raad heeft donderdag 5 oktober uitgeroepen tot stakingsdag voor het onderwijs.

Ook wij zullen aan deze actie meedoen: de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Ook het schoolbestuur ondersteunt deze actie.

Ouders moeten zelf voor opvang zorgen. De BSO is bereid om via het 'knipkaartsysteem' voor opvang te zorgen onder voorwaarde dat er voldoende personeel is.

Groep 8 is van 4 t/m 6 oktober op kamp. De betrokken collega's staken niet, om de kinderen niet te duperen. KLASSE!!!

### Zendingsgeld

Op maandagochtend kunnen de kinderen zendingsgeld mee naar school nemen. Het geld is bestemd voor de projecten van het Children's Sure House. Als uw kind voor het eerst naar school gaat, heeft u nog geen idee wat dit project inhoudt. Daarom ook dit jaar een korte introductie. De beide locaties van de Koning Willem Alexanderschool en de Koningin Beatrixschool steunen de scholen van het Children's Sure House in Oeganda. Deze scholen geven gratis onderwijs aan (wees)kinderen die te arm zijn om naar overheidscholen te kunnen. In Kiwangala staat een grote school, die al sinds 2005 gesteund wordt door de Immanuëlkerk en de Ontmoetingskerk in Wad-

dinxveen. Moses en Martin, de directeurs van het Children's Sure House, zijn deze school juist hier gestart vanwege het feit dat aids hier verwoestend toesloeg. Veel kinderen zijn wees en groeien op bij hun oma of alleen met hun broertjes en zusjes. Ook kinderen zelf zijn soms besmet met het aidsvirus. Voor deze kinderen zijn voorzieningen bij de school, zodat de kinderen op tijd hun medicatie kunnen krijgen.

Inmiddels heeft de school nog twee locaties, waarvan een op de Ssesse-eilanden in het Victoriameer. In mei 2016 hebben de drie scholen een sponsorloop gehouden waarvan het geld o.a. besteed is aan de bouw van lokalen op deze eilanden. In oktober 2017 zal directeur Martin de scholen bezoeken om te vertellen hoe de bouw van de lokalen verlopen is. U zult daar tegen die tijd ook in deze nieuwsbrief meer informatie over kunnen lezen.

Het afgelopen schooljaar is door de drie scholen een bedrag van € 1100,- gespaard. Dit bedrag zal binnenkort naar Oeganda worden overgemaakt. De directeurs Moses en Martin zijn u en jullie dankbaar voor dit bedrag. Vanzelfsprekend wordt u op de hoogte gehouden waar dit geld komend schooljaar aan besteed wordt.

Brieven Naast dat de kinderen kunnen sparen voor het Children's Sure House schrijven de kinderen van de groepen 7 en 8 ook met de kinderen van het Children's Sure House in Kiwangala. Het is altijd weer spannend of de in Oeganda verzonden brieven in Nederland aankomen. Helaas raakt er nog weleens een envelop met brieven zoek. Maar voor de zomervakantie was het weer zover. De brieven die de kinderen van het Children's Sure House hadden geschreven konden worden uitgedeeld aan de kinderen van groep 7 en 8 op de drie scholen. Binnenkort zullen de kinderen van groep 8 een brief terugschrijven. De kinderen in de huidige groepen 7 zullen in februari voor het eerst schrijven met kinderen in Oeganda. Op de foto ziet u de kinderen schrijven in de aula van de school. Deze is door vrijwilligers van Livingstone gebouwd en wordt ook gebruikt als plaatselijke kerk.

Namens de ZWO van de Immanuëlkerk-Ontmoetingskerk, Annelies Keller